

MIJN REIS

'Helpen op kleuterschool Java'



◆ **Elsbeth de Jager (56), kinderboekenschrijver en vertaler uit Leusden**

Mooiste herinnering

„Samen met mijn man zocht ik in 2019 op Java het huis op waar mijn vader is opgegroeid (Batavia, nu Jakarta). De huidige bewoner had een foto van mijn opa, genomen in dat huis toen mijn vader een kind was! Hij liet de foto zien en vroeg of de man familie van mij was. Op dat moment voelde ik me heel verbonden met het land, mijn vader, mijn wortels.”

Drama

„Een hersenvliesontsteking die ik in Berlijn opliep. Voor ik het wist, lag ik daar doodziek in het ziekenhuis. Ik herinner me vooral de pijn.”

Gadget

„Een *noise cancelling* koptelefoon voor lange vlieguren. Ik heb veel muziek op mijn telefoon, maar ook als ik geen muziek luister, is het fijn om de

vliegtuiggeluiden buiten te sluiten.”

Bijzonder

„In 2014 was ik aan de Turks/Syrische grens om te helpen. In 2016 was ik in Athene in een tehuis voor extreem kwetsbare vluchtelingen. Daar herkende een moeder van drie kinderen mij. Ze vroeg of ik ook aan de Turks/Syrische grens was geweest, ze noemde de plaats en het jaar. Alles klopte! We hebben elkaar omhelsd en moesten allebei huilen. Heel ontroerend.”

Gekste voedsel

„Dat zal ongetwijfeld in het regenwoud van Sumatra zijn geweest. Alles was heerlijk, maar soms kun je maar beter niet weten wat je eet...”

Altijd mee

„Boeken voor verschillende stemmingen. Ik ben dol op lezen. Een paar jaar geleden had ik eindelijk toch een e-reader, maar bleek het scherm onderweg te zijn gebroken. Ik

had hem nog wel zo goed ingepakt... Dat zal me niet weer gebeuren!”

Mooiste ontmoeting

„Alle contact met de kleuters in Malang op Java waar ik momenteel een aantal weken meewerk op een kleuterschool in een achterstandswijk. Hartverwarmend om banden op te bouwen!”

„Ik wil nog vaak terug naar Java. Ik ben gek op de mensen, de mentaliteit. Het is hier prachtig! Hoe meer ik zoek, des te meer ik van mijn familie terugvind. Dat is heel fijn, het is de helft van mijn wortels. Ik voel me er thuis.”

Tegenvaller

„Kreta. In no time lag het hele gezelschap, ik ook, uitgedroogd met voedselvergiftiging aan het infuus in het ziekenhuis. Als ik aan Kreta denk, denk ik daaraan.”

Sigrid Stamkot

Ook in de rubriek Mijn Reis? Mail naar vrij@telegraaf.nl

'Soms kun je maar beter **niet** weten wat je eet'

HOTEL VAN DE WEEK HOTEL OCEAN HOUSE, SCHEVENINGEN

Centraal aan de kust

Een goed bed, een fijne douche, een perfecte service: VRIJ bekroont elke week een onderkomen. Deze week verblijven we in hotel **Ocean House** in Scheveningen.

Zou het erg zijn als we een half uur onder de douche blijven staan? Vast niet. De douchekop combineert een grote diameter met een werkelijk krachtige straal. Maar ook weer niet zo hard dat je half door het doucheputje wordt gespoeld. Heerlijk. Toch maar even opschieten, want het zonnige strand wacht!

Hotel Ocean House is namelijk gevestigd in de Scheveningse Keizerstraat, een gezellig winkel- en restaurantjeseinde dat het hart van het oude Scheveningen vormt. Vroeger was dit gebouw een school, maar het is bijzonder grondig

verbouwd. Nu zijn er, verdeeld over drie etages, dertig appartementen en studio's te vinden, voor twee tot en met vijf personen en bijna allemaal met een keuken.

Het hotel, net een half jaar open, is ingericht door Studio Hank. De ontwerpers hebben gespeeld met het schoolverleden. Zo doet het luxe zwart-wit geblokte tapijt in de gang denken aan de vroegere schoolgangen en is gewerkt met prachtig glanzend groene en bruine tegeltjes die ook dat nostalgische gevoel geven.

Wij hebben een heerlijk hoog appartement. Boven een vide met daarop een



groot tweepersoonsbed en veel kastruimte. Beneden, in een gezellige nis die een beetje aan een bedstee doet denken, is een tweede bed te vinden. Veel glas en zwart staal en een ingenieuze wenteltrap naar boven. Het is

lekker zitten op het velours bankje met uitzicht op de riante televisie.

We zijn verbaasd over de zeer complete uitrusting van de keuken. Afwasmachine, oven, koelkast en qua keukengerei is echt alles aanwezig, tot pannelappen aan toe. Hier kun je gemakkelijk een volledige maaltijd bereiden en die nuttigen aan de eettafel met zo'n grappig vast bankje plus twee stoelen.

Het leuke aan de kamer zijn de verrassende hoogteverschillen, hoekjes en nissen. We besluiten de keuken de keuken te laten en lopen richting strand. Binnen twee minuten staan we met onze

voeten in het zand en eten een lekker visje in een nabijgelegen strandtent. Keus te over!

's Nachts is het verrassend stil in de kamer, volgens de manager omdat de appartementen rond een soort binnenplaats zijn gesitueerd. Het beddengoed is knisperend zacht en ruikt lekker fris. Je kunt kiezen uit verschillende kussens.

De volgende ochtend duiken we toch even de keuken in voor gebakken eieren met vers brood van een heerlijke bakker uit de Keizerstraat. Even een bodempje leggen voor een dagje strand.

Marjolein Schipper

In 't kort

Interieur

Hoge ramen, veel zwart staal gecombineerd met petrolgroen, aardetinten en een trendy visgraatvloer. Bijzondere kunst aan de muur.

Locatie

In de Scheveningse Keizerstraat, op slechts twee minuten lopen van het strand.

Service

Er is altijd iemand aanwezig om geduldig uitleg te geven. Desgewenst veel restauranttips.

Praktisch

Prijzen vanaf 99 euro per nacht. Op aanvraag kan een parkeerplaats worden geregeld voor 19,95 euro per nacht.

oceanhouse.scheveningen.com

Grappig met allerlei hoekjes en nisjes

